# Kendini ünlü zanneden Efe Aydal hakkında

### GİZLİ

### gerçekler serisi I

Cine se trezeste de dimineata, departe ajunge

Efeciğim, seninle artık farklı şekillerde de görüşeceğiz.

Yanlış anlama, seni müritlerine daha iyi tanıtacağız ve artık Kull mu olur Conan mı olur fark etmez Thulsa Doom'un tapınağı orada diyeceğiz.

Misal 5 Kasım günü sizin oradaki camide iki tane Kütahya'dan gelenleri camidekiler durdurmasaydı ne olacağını düşünebiliyor musun?

Şimdi önce Efe'ye giren girer mi diye bir başlayalım.

Efe Aydal isimli yaşayıcımız bir podcastinde siz nasıl benim hocamı hedef gösterirsiniz, siz nasıl benim hocama "Uzaylı Hoca "diyebilirsiniz, siz kimsiniz diye açıklamalar yapmıştı.

Efe isimli yaşayıcımızın bahsettiği hoca kimdir ve Efe neden böyle atarlıdır? Kim ki bu uzaylı adam?



Evet, Rennan diye bir astronomi hocası varmış ve bu laikmiş...

Efe ne idi, ateistti; ama aynı zamanda pagan bir inanç olan Tengriciliği Türklük için savunabiliyordu ve evet, bu hoca da laik olarak Efe tarafından belirtildi ise o vakit bir bakalım bu adam kimmiş.

Öncelikle büyük Türk milliyetçisi(!) Efe'nin hocasının birinci ve ikinci isimleri(Esad Rennan) Arapça kökenlidir; çok ses çıkaran, çınlayan, inildeyen anlamlarını içeren bir isimdir. Yani Efeciğim, İslam dinine karşıtlık için sunduğun Arapça dualar ve Arapça senin hocanın isminde bile bulunmaktadır.

Bu adamın soyadı ise Pekünlü imiş ve Uzaylı Hoca tabiri Haksöz Haber'de 28 Haziran 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Zaten savunma vermesine dair haberden sonra Pekünlü 18 Temmuz 2012'de emekli olarak bari emeklilik maaşımdan mahrum kalmayayım demiştir.

Bu profun ceza almasına neden olan suç, bölüm giriş önünde türbanlı bacıların fotoğraflarını çekmedir. Arkadaşımız, yıllara yayılan tecrübesinde böyle bir şey yapmaması gerektiğini bildiği halde neden böyle bir şey yapmıştır?



Feto kanalındaki video:

https://www.youtube.com/watch?v=qjgKyuyRubg&ab\_channel=haberseyretcom



ve bu fişleme görüntülerinden ötürü Pekünlü hakkında açılan dava bir kumpas davası imiş, Perinçekçilere ve Efe'ye göre:

https://www.youtube.com/watch?v=wlhFJih-JgM&ab\_channel=UlusalKanal



Ekşici canların yazdıkları yorumlardan sonra bu hocaefendiye kim destek çıkabilir diye düşündük ve ne ilginçtir ki bulduğumuz adres Efe ve Efe'nin arkadaşı olan Davut Dağ'a da destek veren Perinçekçiler, Aydınlıkçılar olmuştur.

Pekünlü'nün kariyerindeki tek kitabı ikinci hapis cezası aldığı günden birkaç gün sonra Perinçekçi yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Hatasız ve şartsız komünist diktatörlüğü savunan, Amerika ve Avrupa'ya karşı bir körden farksız Perinçekçilerin kör mantıkları kitap kapağı için Vladimir Kush'un Sunrise by the Ocean isimli resmini kapak resmi olarak koymalarında da etkili olmuştur.





Vladimir resme dair şu açıklamaları yapmıştır:

The broken egg is the key feature of this painting. It symbolizes the beginning of the world – the Big Bang moment – when time began.

The new-born sun has not yet acquired its final shape and, rising above the ocean, is still fluid, hot primary matter.

In the foreground there is another story. Man and fish appear in the barren landscape. The presence of the fisherman is, in turn, symbolic and can be connected to Jesus Christ, who called Himself a fisherman – the "fisher of men."

Kaynak mı istedin Raki Bal Boğa: https://vladimirkush.com/sunrise-by-the-ocean

Kitaptaki bir başlık da ilginçtir, " NASA komünizmi destekler mi? ". Ruskozmos'dan farkı var değil mi?

Mustafa Solak'ın silinen kitap eleştirisi:

https://web.archive.org/web/20151231045437/http://kitap.radikal.com.tr/makale/haber/din-ile-bilim-catismak-zorunda-mi-431474

Davut Dağ'a olan destekleri ile bildiğimiz gibi Efe Aydal'ı söyleşi için çağıran Perinçekçi Bilim ve Gelecek isimli siyasi propagandaları için bilimi ve dini araç olarak kullanan adi yapılanmada; Pekünlü'nün hayali, siyasi yazıları yayınlanmakta ise Aydınlık'ta yazıları yayınlanmaz mı?

Yayınlanır lâkin Aydınlık kariyeri kısa sürmüştür, Pekünlü'nün.



Rennan Pekünlü'ye adalet ve yurttaşlara hukuksal güvence için, 2 Ekim'de İzmir Adliyesinde buluşalım. şeklinde de açıklamaları olan Perinçekçilere gönül vermiş Efe kardeşimizin akademisyenler eleştirilerini dinlemişlerdir, sol gerici diye uydurma bir tabirle tanımladığı aydın akademisyenler yok girmesi kolay bölümler olan sözelcilermişte bilmem ne.

Bakınız burayı unutmayalım.

Daha sonra Efeciğim Türkiye'deki üniversiteleri eleştirmiş, efendim ne imiş Doğu araştırmaları, Güneydoğu Kültürü(Dediği Kürtlük, Kürt Tarihi ve Kürtçedir; hayır ben öyle bir şey demedim derse...) ile ilgili bir bölümdeki akademisyenlerin HDP'li



olması garip değilmiş, sinema ile ilgili bir bölümdeki akademisyenler nasıl olur da HDP'li olurmuş. Yahu sen değil miydin çocuğum sözelcileri ezikleyen sayısalcı teneke, senin ne işin olur gideri olan şaplak sevdalısı Berhan gibilerin okudukları sözelcilerin sinema bölümünde? İşte bunu sorarsak hata yaparız, adamın yemesi içmesi Kürt ve HDP

düşmanlığı da değil, adamın yemesi içmesi prim toplayacak unsurlar bulmadır. Peki, veriyi veren kim?

#### Mete naber lan?

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan Mete, bu adama gördüklerini, götten salladıklarını anlatmıştır ve Efe'de sinema bölümü hakkında şimdi ahkam kesmektedir. Yani Efe Aydal İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sinema ve Dijital Medya bölümü akademisyenlerini hedef almakta, onları, kendisine kıyasla, yetersizlikle – iş bilmeme ile suçlamaktadır; ancak uluslararası ödülü alan bu üniversite aracılığıyla Berhan olmuştur, Efe ise başı tutmuştur, kendi başı olarak yanlış olmasın.

#### https://www.ieu.edu.tr/tr/news/type/read/id/5001

Büyük Türk milliyetçisi ve Kürt düşmanı olan ve Gezgin Teyze Ayşe Kurucu'nun resmini kullanan sahte arkadaşlara sahip, Efe kadar olmasa da Mete'de BKM aleyhinde bir şeyler söylemişti ama stajını nerede yaptı dersiniz, BKM'de!

Ayrıca, senin hocam dediğin Sayın Pekünlü'nün Savaşa Geçit Vermeyelim bildirisinde imzası var mı yok mu yüksek lisans bile yapamamış, bölümü tembelliği ve basiretsizliği ile 7 senede bitiren Bıdırcalı?

Ayrıca senin 6 gün isimli kısa filmin bile Matt Damon'un başrol oynadığı Dogma filminin, kendi psikopatlığına uyumlulaştırdığın bir taklitçilikken başka bir şey olmaması hakkında ne düşünüyorsun muhabbet kuşum benim?





Her neyse, Vatan Partisi denilen adi Perinçek yapılanması İşçi iken Pekünlü'yü ziyaret etmişler:

https://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/haberler/Isci-partisi-nden-rennan-pekunlu-ye-ziyaret-11892

Sayın Pekünlü'nün ceza almasına Türk Astronomi Derneği'de tepki göstermiştir:

https://www.tad.org.tr/haberler/2015/prof-dr-e-rennan-pekunluye-yeniden-hapis-cezasi-hakkinda

Pek ünlü değil de pek ünsüz Efe kardeşimiz, sıklıkla belli dernekler hakkında atar tutar ama kim görmüş veya duymuş Türk Astronomi Derneği hakkında bir şeyler düşünebildiğini?

Efe kardeşimiz bir tivit yazmış:

Astronomi günlerim aklıma geldi. Bunlara hiç kafam basmazdı. O yüzden 7 senede mezun oldum. Herkes bir konuda uzman olmalı ama şu an çoğu kişi hiçbi konuda uzman olmaya uğraşmıyor.

Ve altında da şu video bulunmaktadır:

https://www.youtube.com/watch?v=Z4DyIxa42EY&t=81s&ab\_channel=ReigarwComparisons

Yani arkadaşımız anlamak istemiş de anlayamamış, uzman olmayan hocalar sayesinde!

Eğer sen videodan sonra bir şeyler anladıysan helal olsun sana.

Pek ünlü değil de pek ünsüz olan Efe kendisini ünlü olarak kabul ettiğinden, bu şekilde öz pazarlamasını yapmak için insanların akın akın çekim ekiplerine geldiklerini ve bunun bir nedeninin de Efe Aydal'ı tanımanın kazandıracağı avantaj olduğuna inanmaktadır ve dikkat edelim kendisi bu konuda oldukça inançlıdır.

Yani bizim şarlatana göre kendisi Avrupa'dır ve göçmenler de sürekli ona doğru akın akın gelmektedir, onu değil O'nu tanımak bir ayrıcalıktır.

O var ya o o hiçbir şey değil bir Süperman'dır ve yaptığı veya düşündüğü her şey süperdir. Efe sana süperstar diyebilir miyiz ve bu soru için bize de biraz ününden kırıntılar atar mısın reis?

O var ya o neler çekti bir bilseniz kendisinin yarısı bile olmayan adamlardan. Mizah nedir bilmezler, ama Efe bilir hatta Efe sinema bölümündeki akademisyenlere bile kimsiniz lan çekecek kadar yetenekli hale gelmiştir.

İyi de tavşak suratlı, sen daha babanın donundayken biz seni film konusunda yönlendirmemiş miydik? Sen caka satmıştın ama sonra bir dakika bunlar neymiş, demedin mi? Sen o hocalar olmasaydı kimlerle bağlantı kurabilirdin nankör!

Ulan ne yavşaksın sen be! Sırf baban sıkıntıya girmesin diye babanın hatrına yaptıklarımızdan pişman değiliz. Senin o adama yaşattıkların zaten senin nasıl bir mahluk olduğunu kanıtlamıştır. Sen annene dua et, şimdi. Annen gidince...

Bu öyle bir tavşak ki, sırf kendisinden isim vermeden bahsetti diye Emrullah Aktürk isimli mümin arkadaşımızın " Dikkat! Bu video ağlatır " isimli videosunu şöyle görmüştür: Vaazda benim kanalım için " Ateistin 550 bin takipçisi var " diyip ağlayan hoca.

Ağlıyor he mi, sende nasıl 550 bin takipçi varken ben de yok diye feryat ediyor adam öyle mi?

2021-11-02	Tue	+1K	537K
2021-11-03	Wed		537K
2021-11-04	Thu	-	537K
2021-11-05	Fri	-	537K
2021-11-06	Sat	-	537K
2021-11-07	Sun	1-1	537K
2021-11-08	Mon	-	537K
2021-11-09	Tue		537K
2021-11-10	Wed	+1K	538K
2021-11-11	Thu	-	538K
2021-11-12	Fri	=	538K
2021-11-13	Sat	+1K	539K
2021-11-14	Sun	+1K	540K

Bak Emrullah dostum, öncelikle bilmeni isterim ki senin gözyaşının bir damlası bile bu adamlardan kıymetlidir. Bu adam gibiler medrese eğitimin felsefe ve mantığa dayalı olduğunu bilmez ama ahkam keser. Bu adamın abone dediklerinin ise çoğu bottur. Bak şimdi, 10 Kasım'a kadar 537'lik değer bu tarihte birden 538'e yükselmiştir. 538'lik değerse 3 gün içinde, evet 3 gün içinde 539 olmuştur, hadi onu da geç 539'luk değer bir gün içinde 540 olmuş. Boş konuşacaktır, Efe ve Efe'nin göt kılları. Efe 10 – 14 Kasım aralığında ne yaparak binli abonelere sahip olmuştur? Bir tek, hani takipçi kasacak videosu, Piyasalara Güven Konuşması'dır, bir de seninle ilgili video var ki o öyle bir günde 1000 olmaz. Yani bu kanalın bot şişirmesi olduğuna dair youtube'a benim yaptığım gibi şikayette bulunabilirsin.

İstersen buradan kendin de bakabilirsin:

#### https://socialblade.com/youtube/user/conmech

Şimdi Emrullah dostum, bak sen beni takiple bu adi mahlukun ne olduğunu herkese gösteriyorum, bu da kuduruyor aynı kendisini eleştiren herkesi CIA hizmetinde olmakla itham eden Perinçek isimli aksak gibi bu da peşinde bir değil binlerce düşman olduğunu düşünüyor ve bu Efe denilen adam ateist falan değil, çıkarcı bir mahluk. Hem Emrullah arkadaşımız vaazında Müslümanları bekleyen tehlikeler konusunda uyarı yapıyor yani bir ateistin nasıl bu kadar takipçisi olur, neden ateist olur bunlar diyor. Emrullah hocanın Netflix eleştirisi de önemli değil, bu şarlatan için.

Bak Emrullah dostum, bu mahluğa o kadar dava açıldı ama hapse girmedi bu. Sen bunu da önemse istersen, neden bu Allahsız'a, Alevilerle Sünniler arasında nifak yaratıp Müslümanlığı içerden çökertmeye çalışan, ateist olduğunu söylediği halde paganlığı savunan Efe'ye hapis cezası verilmedi ve verilmemektedir?

Önemli değil Allah'ın adaleti yanında hapis ama dünya da biraz cehennemi yaşamalı bu. Zaten annesi olmasa arada... neyse.

Ayrıca siz uyarıyorsunuz, o sirke gitmeyin sizi eşek yapıp kullanacaklar ama anladı anladı anlamadı Allah'a havale etmek lazım, bu putperestleri, ateist değil bunlar. Ateistin bile öz bilinci vardır, bunlarda bilinç yok. Sonra da Allah hakkında hüküm verirler.

Bu adamlar Peygamber'e bile sırf Türk olmadığı için hakaret edecek kadar adilerdir, bunların ataları da Peygamber'i Türk olarak ilan etmişti. Neyse, bu alçaklara prim verme bence ve sen beni takiple istersen. Allah yolunu açık etsin.

Geldim, Efeciğim. Hanimiş süperstarım benim.

Bu Efe denilen ırkçı mahluk zaten insanların tipleri ile tanım yapan bir arkadaştır. Önce Wikipedia ile ilgili sayın Zafer BATIK'a hakaret etti ve onun tipinin kendisini eleştirmek için yeterli olmadığını söylemiştir, sonra papyonlu ateist Onur Romano'nun tipine bakın ya la demiştir. Sonuçta bir ırkçıdan başka bir şey beklenmez(Sen hala her şeye inanıyor musun okuyucu?).

Bak fako buraya! Senin o kız bacını diyeceğim ama yazmayacağım, İpek Abla'ya saygımdan. Fako şimdi yandaki tipe bakalım, bu tipten ne olur?

Bu arada sen tam ismi Flori olmayan Flori'yi babasından isterken mesleğinin ne olduğunu söyledin?



Türkçe Vikipedi'ye destek vermenin neden gerekli olduğuna dair videoyu izlemenizi tavsiye ederim:

https://www.youtube.com/watch?v=Tr7Jc8QdLHo&ab channel=KanalHASUDER

Efe ırkçı çomarlarına ahan da bunlar Wikipedia örgütü demen için sana kemik verdim, tuttun mu çocuksuz adam?



Estí singura floare frumoasa pe care o pot iubi...

Dragoste meu...

Poate ești prea departe de mine, dar totuși te iubesc...

Tu ești și mai mult cauza unor crude dureri pe care vreau să o in departe de tine...

Dragoste meu...

Poate că ar trebui să cred existența dragostei fără tine, așa cum am crezut în lacrimi când ai plecat de la mine...

Dragoste meu... Singurul lucru din viața mea...

Her neyse, tipiyle Efe tarafından dalga geçilmeyen Davut Dağ 2005 tarihinde astronomi kursu için İzmir'e geldiğini söylemiştir.



Alman ırkçıların eski pagan inancını savunmaları gibi Efe arkadaşımızın da pagan Tengiriciliği savunması hakkında daha önce biz ne yazmıştık, hatırlayalım:

İslam eğer bir bütünse, Efe tüm İslam mezheplerine ve tabi ki İranlılara da ırkçı potensiyeli olan bir bireydir.

Bizi takip eden Efe, MP - Din ve Mitoloji'nin Ali'yi Eleştirdiği İçin Linçlenmesi (Feat. Davut Dağ) isimli podcastte Efe ne demiştir:

...bizim Alevileri korumamız, daha doğrusu, Aleviliği korumamız, İslam'ı genel olarak eleştirirken ne kadar doğru?

Efe kardeşimiz topu taca atıp, daha önce belirttiğimiz gibi, Alevilik karşıtı ifadeleri olan Davut Dağ'ın ifadeleriyle Alevilik karşıtlığı yapma yolları aramıştır.

Edip Yüksel tarafından kendisi için yapılan Sünni Ateist tanımlamasını anlamamış Efe'nin podcastinde Davut Dağ adeta Aleviliğe, Şiiliğe ve Hz. Ali'ye kin kusmuştur.

Davut'a göre Hz. Ali'nin insani olarak da kabul etmediği birçok yanı varmış. Peki, sizin amacınız bilgi vermekse, İslam'ın - Şiiliğin - Aleviliğin iç dinamiklerine zarar verme değilse ve Alevi gençleri ateist propagandalarıyla uyumlulaştırma değilse; Dav+ut Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'nın insani olarak kabul etmediğin birçok yanları var mıdır, Eyyy Dav+ut!

Bu arada Davut sana karı bulalım denildiğinde yine gevrek gevrek gülüyor musun?





Mezhepler arasında çatışma çıkartma temelli Hz. Ayşe'ye Alevilerin lanet değil de küfrettiklerini hayalinde duyduğundan bunu gerçek gibi anlatan Davut, sadece Alevilik değil Şiiliğe ve tabi Caferiliğe'de düşmanca açıklamalarını Hz. Ayşe aracılığıyla anlatmıştır hatta Davut ima etmiştir ki Ayşe'ye fahişelik yaftası Şiilik ve Şiilikle bağlantılı tüm mezheplerin ortak bir kültürüdür.

Okumasını biliyorsan oku.

عاد شهبه فحشاء تهمت

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA\_%D9%81%D8%AD%D8%B4%D8%A7%D8%A1 %D8%A8%D9%87\_%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D9%87

Davut, bak bu yana. Diyelim ki senin dediğin gibi bir bölgede Hazreti Ayşe'ye karşıtlık bir gelenektir ama bu nasıl tüm bir mezhebi kapsayabilir?

Ama Davut, Hazreti Ali'yi eleştirmek için bir nedeni olmadığını, Ali'nin başına hazret demesi ile ispatlamaktaymış, ama kendisini de gerçekleri anlatmaya dair bir gereklilik içinde hissetmiş.

Bırak lan bu işleri...Sen Hazreti Ali'ye hazret desen ne olur demesen ne olur, Ali'ye her türlü hakaret et ondan sonra ben saygılıyım.

Yani arkadaşlar, bu Perinçek sempatisine sahip Yahudilikle şekillenmiş Türkçü zihniyete sahip Osmanlı düşmanı ırkçı ve ateistler, İslam'ı içten çökertme için etkin faaliyet gösterme niyetlerini açıkça göstermektedirler.

Efe arkadaşımızın Alevilere karşı bakışı da şudur, eğer Alevilerin ellerine güç geçerse aynı Sünniler gibi olurlar. Örnek Suriye imiş ve Suriye'deki çatışmaların nedeni buymuş.

Bak görüyor musun, altan alttan mezhepçilikle İslam'ı içten çökertmenin yollarını nasıl yapıyor ırkçı?

Erdoğan ve AKP bu role uygun bir söylem geliştirerek kamuoyu yaratmaya çalışmıştır. "Suriye'deki yönetim ve Beşşar Esad ne pahasına olursa olsun değişmeli, onun yerini belirlenecek yeni aktörler almalı" saikiyle hareket edilmiştir. Siyasal iktidar bu süreçte, medya ve birtakım yazarları da yanına alarak, 'ezilen Sünni çoğunluk' vurgusu yapmış, 'Alevi azınlığın çoğunluğu baskı altında tuttuğu' söylemini işlemiş, böylece Suriye'yi bir Alevi devleti olarak göstermeye çalışan tehlikeli ve gerçek dışı bir yaklaşım sergilenmiştir. Kuşkusuz bu söylemin referans noktalarının başında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın (ve bazı ileri gelen bürokratların) Alevi olması yer almaktaydı ve mütemadiyen bu vurgu ön plana çıkartılmıştır. Bu yaklaşım devletin ideolojisini yöneticisinin mezhebine bağlayan, siyasal sistemin temel esaslarını ve yönetenler arasındaki ittifakları görmezden gelen indirgemeci bir tutumdan başka bir şey değildir.

Yani Efe arkadaşımıza göre Suriye'de olan şey bir mezhep savaşıymış, Anadolu'daki Alevilikle Arap Aleviliği birbirine eşitmiş, Aleviler güçsüz olduklarından gerçek yüzlerini gizliyorlarmış, Suriye devlet başkanı Beşhar Esad dışında tüm devlet yapısı Alevilerin ve bağlantılı Şiilerin etkisi altındaymış ve buna karşı çıkanlar özgürlük savaşçısı Sünnilermiş, terörist falan değiller yanlış olmasın. Tabi Suriye Arap Cumhuriyeti'de demiyor yiğit Türkçü, ne o, Esat rejimi! Aynı Amerikancılar ve Amerikancılara hizmet edenler gibi.

Hepsini bırak dostum, Tahrir el-Şam nedir sen biraz bundan bahset cahil veya Türk ırkçısı bir köpek değilsen.



Bak ateizmi bir araç gibi kullanan, senin gibi çıkarlarını ön planda tutan alçak ırkçılar Müslümanları birbirine düşüremeyeceksiniz. Merak etme sen. Senin soyun köpekten geliyor olabilir, ama Allah'a inanmasa bile herkes Allah'tan geldi ve gidecektir, dünyayı kendi saltanatları olarak gören ırkçı köpekler yerin dibinde kalacaktırlar.

Bu adam yani Efe gibi ülkücülerin de düşünceleri nedir: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Dersimli Alevi olduğundan ötürü Kürt olduğu düşünülmektedir ve Türk değildir.

Tamam. Davut Dağ isimli alçak, Hz. Ali üzerinden Müslümanların ve özelde Alevilerin değerlerini karalamıştı değil mi ve ortak özellik Perinçekçilikti.

Bu nedenle Berkin Elvan konusunda basından gizlenen gerçeklere dair bir soytarı Efe tarafından Davut gibi bir referans olarak kullanılmıştır.

Efe gibi bu adama inanan arkadaşlarımız olabilirler, ancak biz ne olur olmaz diye Berkin Elvan'ın Vurulma Görüntüleri Yayınlandı isimli yazıya ve videoya bakalım:

https://www.failibelli.org/berkin-elvanin-vurulma-goruntuleri-yayinlandi/

Çocuksuz adam bak sana ev aldım, evsiz kalırsan ömür boyu kullanman için.



Efe Aydal kendi kurduğu ve tüm bölücülere veya düşmanlarına karşı başarılı olmuş(!) ateist teşkilatı gibi LGBT ve feministlerin Türk olduklarından ırka dayalı bir birlik şemsiyesi altında toplanmaları gerektiğini söylemiştir.

Sonra demiştir ki, Kürtlere söyleyin bakalım HDP olarak biz LGBT'lileri destekliyoruz da ondan sonra o kahvedekiler ne yapar sizlere?

Öyle mi, çocuksuz adam? Bak bu haberi yapan gazeteciye senin AKP'li ve MHP'li ve Perinçekçi arkadaşların ceza vermişler ve bunu yapanlar da Elazığlı olduklarından Kürt olduklarından bunu yapmıştır değil mi ya da bu uydurmadır mı diyeceksin? Ama unutma Elazığ yıllardır AKP ve MHP faşizmine teslim olmuş bir çıkıntıdır, Doğu'da.

## Elazığ Alperen Ocaklarında rezalet

Elazığ Alperen Ocakları Üyesi 17 yaşındaki F. Y., Alperen Ocakları eski başkanı Ekrem Yavuzhan Öztürk ve birçok ocak üyesi hakkında şikayetçi oldu. F.Y., Ocak üyesi 24 yaşındaki gençle cinsel ilişkiye girdiğini, bunu öğrenen başkan ve yanındakilerin kendisini bıçakla tehdit edip dövdüklerini ve başka birine tuzak kurduttuklarını iddia etti. F.Y., "Ben ellerimi kalorifer borusuna iple bağlayarak benimle bu şekilde ilişkiye girmesini istedim o sırada ocaktakiler içeriye girdi" dedi.

Ha onlar kendi ideolojileri için bir şeyleri kullanıyorlarsa, biz de kendi ideolojimiz için bir şeyleri kullanmalıyız; ateistler, feminizm, LGBT...

Sen diyorsun ki sizin haklarınız ve siz onların umrunda değilsiniz, sizin gibi radikalleşenleri yanlarına çekmek ve yanlarına çektikten sonra kendi ideolojilerini enjekte etmek, onların amaçlarıdır...Senin yaptığın ne peki, çocuksuz adam? Siyonizm kökenli Türkçülük denilen Osmanlı Devleti karşıtlığını savunurken siz LGBT'lileri, kadınları, ateistleri çok mu düşünüyorsunuz? Ulan daha kuruluş amacınız da bile bölücülere karşı kurulduk diyorsunuz, ne hakkı siz var olan ateist, kadın ve LGBT haklarından insanların mahrum kalmasını doğrudan ve dolaylı destekleyen Türkçü zihniyetlilersiniz.

Yanlış mı düşünüyoruz? Tamam, Müslüman feministlere neden karşısınız?

Sen ne demiştin, vals bir modernizm göstergesidir değil mi? Tamam, sen git Türkçü feministlere ve onların ailelerine değil ülkücülere de de ki vals bir çağdaşlık göstergesidir, lütfen çağdaş olur muyuz? Sonra lap dance da başrol oynarsan bize teşekkür et ki anlayalım.

Anlaşılan LGBT ama Türkçü LGBT, ateist ama ideolojik ateizm, feminizm ama kadından çok bölücü karşıtı feminizm, sizin çerçevenizdir.

Efe Aydal Türk Feminizm Hareketi isimli ülkücü kökenli bir adi yapılanmanın sözcülerinden Hilal Gül isimli bir asenayı canlı yayına çıkartıp uluma ve havlama sesleri çıkartmaları yetmezmiş gibi sıklıkla bu ismi dile getirmiştir.



Bu hareket yani feminizmi Türkleştiren Türk Feminizm Hareketi var olma nedenini şöyle açıklamıştır:

Türk toplumunda feminizm bölücü örgütlerin maşası haline gelmiştir. Feminist ideolojide milli bir alan açacağız.

Sinem Saka isimli başka bir kancık da şöyle açıklama yapmıştır:

Bizim gayemiz de kadın haklarının bölücü terör örgütlerinin maskesi haline getirildiği bu düzeni temelinden reddederek, Türk feminizmini diriltmek ve kadınımızın sosyal hayata eşit ve aktif bir şekilde katılımını sağlamaktır.

Aynı Sinem şunları da söylemiştir:

Bize bu sığ eleştiriyi yapanların batıda siyahi feministlerin, doğuda Müslüman feministlerin ve hatta Roman feministlerin varlığından dahi bihaber olmaları açıkçası Türk Feminizm Hareketi'nin ilgi alanına girmiyor.

Bu arkadaşların uydurma yapılanmalarının, kadın derneklerini bölücü olarak tanımlama ve yaptıkları tanımlama çerçevesinde bunlarla mücadele etme girişimden başka bir amaçları yoktur ve bu yüzden inlerinden çıkmışlardır. Kadın hakları gibi süslü laflar hikayedir. Türkçü ve ülkücü olan bu kancıklar görüldüğü gibi Müslümanlığa da karşıdırlar.



O ay yıldız İslam'a karşıtlığın adıdır Türkçüler için.

Sadece Müslümanlık değil bu adamlar(!), aynı Efe gibi, CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dersimli Alevi olmasına dayalı olarak onun Kürt olduğunu düşünmektedirler ve bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'na da karşıdırlar. Sadece Kılıçdaroğlu değil Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğluna'da aynı Perinçekçiler gibi karşıdırlar. Köpek dayanışması böyle bir şey olsa gerek...



İyi de köpeklerin kenetlenmesi gibi bir kenetlenme korkusundan mı yalnızlar ve havlamaktadırlar?

Bu tip asena denilen kancıklar şöyledir; bunlar Kürtleri aşağı ırk olarak görürler ama Kürtlerin otobüslerine binerler, tüm köpek dövmeleri ile zannedersin ki prensestir...Sonra düşünürsün bu köpeğin insanlar içinde ne işi var ve bu bizden nasıl olabilir. Meğer kancık Ankara'ya gidecekmiş ve ucuz olsun diye bu otobüse binmiş. Götünü erkeklere dönüp, uyurken de uluma ritüelini gerçekleştirmiş miydi, bak onu bilemeyeceğim.



#### Efe sen de kendini dövdürdün mü?





Zaten sapına kadar Türk olmadıklarından Arap, Kürt, Alevi düşmanı Efe denilen ırkçı eğer Japonya ve göçmenlikten bahsediyorsa bilinmelidir ki orada Warabistan'dan bahsediyor.

#### https://www.nytimes.com/2016/08/17/world/asia/japan-kurds-refugees.html

Evet, şimdiye kadar olan yazılarımızı okuyan Efe ve onun sadık göt kılları milliyetçiliğe düşman olduğumuzu düşünebilirler. Doğru kişisel olarak milliyetçiliğin bir afyon olduğunu düşünmekteyim, yalnız bu önemli değil. Çünkü Efe hakkında yazdıklarımızı demek ki ya okumamışsınız ya da anlamamışsınız.

Çünkü bu adam için milliyetçilik evinin yakınlarındaki dolaşan adamlar gibi tramvaydır. Evine yakın yerde bulunan tramvay gibi düşünürsek eğer bu adam HDP sempatizanlığının az bilinen bir potansiyeli olduğunu düşünürse HDP'yi hardcore destekler.

Şimdi bak buraya, bizi yalancılıkla suçlayan adamın göt kılları. Bu adama yani Efe isimli bende kalacaksa ağzıma altın emzik alırım bile diyen adama Ümit Özdağ'ın partisinden teklif geldi değil mi ve bu teklif nedeniyle Efe, Özdağ'ı referans gösterip Sayın Akşener'i ve İyi Parti'yi ve Millet İttifakı'nı karalayacağı bir ortam oluşturabileceğini düşünmüştür. Sadece çıkarı o yönde olduğundan, sayın Meral Akşener'e hem de aylar önceki Necip Fazıl övgüsü nedeniyle atarlanıp podcast yaptı(MP - Akşener'in Necip Fazıl'ı Saygıyla Anması) değil mi bu adam ve aynı Perinçekçiler gibi Millet İttifakının güç kaybetmesi için elinden geleni ardına koymamaktadır. Öyle ki parti ismi bile cringe imiş.

Bu adam yani Efe'nin dedesi kendi yaşayamadıklarını babasına yaşatmıştır, babası ise bunun yaşaması için bunu Amerikan Kolejine göndermiştir. Yani Beylan abi öyle bir ülkücüydü ki karısı Türk – Amerikan derneği başkanı, oğlu Amerikan Koleji mezunu ve en ufak sıkıntıda Amerika'ya kaçan bir Romen hayranıdır, kızı da kendisinden büyük bir Nato generali ile evlenmiştir.

Bu ne demek, boş konuşma demek Efe...Babadan gördük ırkçı olduk durumu ayrı ki sen bunu bile kendine paravan olarak kullanırsın.

Sen ailenden utanan değil miydin, neden ailenden utanıyordun? Bir söyle bakayım, çirkin ördek yavrusu...

Biz bildiklerimizi Mete'ye anlattık hatta ona dedik sen bu adam olmadan daha iyisin, dedik bu adam Nightcrawler filmindeki gibi senin gibileri kullanmaya çalışan ve sırf kendi çıkarı için seni boğazlayacak bir adamdır; ama akıl yok ki adamda. Bizi dinlemedi, Mete mete ne şaplak atılıyor o göte dedi ve memleketim Ordu dedi de durdu, bunun sandalyesinde uyuyacak kadar aptal olduğunu da kanıtladı.

Her neyse,

Efe diyor ki Eyyyy Sevan...Senin karınla olan kavgan aynı Türk kavgası ve bu Türklük bilinci, şuuru, asil kanımıza nasıl işlemişse kültürel olarak da Türklük sana işlemiş.

Öyle mi çocuksuz adam? Peki Romen karınla birlikte yaptığınız kavgalar Türk kavgası mı Romen kavgası mı, bir de kavgayı nasıl Türklük denilen Yahudi yönlendirmesi bir ırkçılıkla çerçeveleyebiliyorsun?

Hüküm almış ırkçı bir babanın ırkçı olmayan bir kızı ve ırkçı bir oğlu da olabiliyormuş.

Her neyse,

Efe'yi takip eden aptallar yığınının dikkat etmediği dikkat etse bile banlanarak dikkatsizliğin propaganda edildiği bir şeyler söylemiştir, Efe...

Ne yazmıştık Efe hakkında? Atadan ırkçı olan Efe için kendi çerçevesinde kendi çerçevesinde kendi çerçevesinde kendi çerçevesine giren bir az kişiye hitap etme ve azınlığın çoğunluğa baskın çıkması esastır, aynı ırkçılar gibi.

Efe, Richard Dawkins'ın birçok kitabını okuduğunu söylüyor ama kendisi bir Richard Dawkins hayranıydı. Adam hayrandı bu adama ve Dawkins aleyhine söz söyleyenlere karşı Turan Dursun gibi kör bir cehaletle savunma yapardı. Her neyse, sonra Dawkins

siyasete girmiş ve İşid'e karşı Kürt Halk Savunma Birliklerini savunduğundan Dawkins'i takiplemeyi bırakmıştır.

Öncelikle Efe Kürt Halk Savunma Birlikleri olan YPG'ye terörist yaftası yakıştıranlar ırkçı bir anlayışla Suriyeyi bölüp, faşist tece devletinin sınırlarını genişletmeye çalışan Türkçü köpeklerdir. Sizin gibi köpekler önce Suriye'de faşist devletinizin desteklediği dinci teröristlerden bahsedin, Kürt düşmanları...

Bak yine tuzağa düştün okuyucu, biz ne yazdık?

Oku ve anla...

Şimdi gerçeğe dönüş yapalım. Efe popüler bir bilim adamına hayranmış, kitaplarını deliler gibi okumuş ama adam Efe'nin standartlarından birisine uymadığından Efe tarafından önemsiz olarak kabul edilmiştir.

Yani sen Olasılıksızlık Dağına Tırmanmak ve Kör Saatçi kitaplarını okudun, değer verdin Dawkins'e ama Dawkins YPG'yi destekledi diye bu kitaplar ve bu kitapların yazarı önemsizleşti...

Öyle mi lan?

Senin bilimden anladığın bu mu lan? Efe'nin patilileri, bu nasıl bilim lan açıklayın bize?

Anlamadınız, anlatalım.

Şimdi Yılmaz Güney 80'li yılların şartlarında Kürdistan'a özgürlük diyor ya ha işte bu sözünden ötürü o sözü söylemeden önceki tüm filmleri önemsizdir veya Celal Şengör bok yeme muhabbeti yaptı ya o lafı söylemeden önceki tüm bilimsel çalışmaları önemsiz hale geldi ve bu bilimsel ve objektif bir düşüncedir!

Öyle mi son dızo bükücü?

Ha bir de bu adam kırmızı hap diye bok püsür videolar yaptı, bilim aşkı için...

Efe, senin bilimden ve objektif düşünceden anlayış zihniyetin bu ise, senin bilimine ve objektif düşüncene...



Yılların Flori'yi yıpratması bir yana Flori'nin fotoğrafa göre sol gözünün altındaki izler Efe denilen psikopatın Flori'yi dövmesine dair kanıt olabilir mi? Kızın diğer fotoğraflarında da parmaklarında belli izler var. Yani diyorum ki Efe, boşver bayrağı falan sen Flori'yi dövüyor musun?



Üst resim Efe'nin kel videosundan...







Romanya'dan, Flori'nin evine yakın yerler...Evet, iki elektrik direkli toprak yolu da biliyoruz, Efeciğim.



Efe reis yunus balıklarının eşcinsel olduğunu düşünmektedir ve bir şekilde yunus balıklarını sevmektedir...Neden acaba?



Efe reis bu kitabı Romanya macerasından hatırlar yalnız biz 2017'de Flori Romanya'ya gittiğinde Efe'nin nasıl dağıldığını da hatırlıyoruz. Yani Efe'nin o sert imajı aslında bir balondur.



Efe'ye benzemeyen Çocuklu adam

Flori'nin ablası da Flori bacımız gibi el işleri yapıyor ve bunun adına tesadüf diyorlar Mozambik ülkesinde...

Yalnız darılmak yok, ablası kardeşinden daha yetenekli.





Kendisinin takip edildiğini düşünen parano+it Efe'nin oralardan

Bunlar yalan-iftira diyebilir yine Efecik, tamam...Bu binaların karşısında büyük bir bina var mı, sondaki büyük binanın altında bir tütüncü var mı, bu büyük binaya gitmeden tramvay yolundan geçmek gerekli mi ve az biraz yukarda tramvay durağı var mı?

